

# Abdurrahmân Sâmi Efendi'nin *Kenzü'l-Ârifîn* Adlı Eseri ve İlgili Eserde Yer Alan Hadîs-i Şerîflerin Tahlîli

Aslinur ÖZCAN\*

“Abdurrahmân Sâmi’s  
*Kanzu'l-'Arifin* and the  
Analysis of Its Ahâdîth”

**Abstract:** Abdurrahmân Sâmi, born in Manisa, was an Ushshâkî sheikh lived toward the end of the 19th century. Having his religious education in İstanbul, Abdurrahmân Sâmi completed his spiritual education with Ahmad Shujâaddîn of Gelibolu and got his ijâza from Ushshaki religious order. In addition to being famous about his ijâzas from twelve different religious orders, Abdurrahmân Sâmi also became the last representative of Kasımpâşa Yahya Kethüda derwîsh lodge. Among the works of this prolific author and translator the ones on sufism generally reached the present day. However quite a few of his poetry and prose, which are reported as mainly be of religious nature are not available today. Among these works, the verse called as *Kanzu'l-'Arifin* is an example of the religious-mystical works of the author. In this article, following a short information about Abdurrahmân Sâmi's life, his work *Kanzu'l-'Arifin* which is indicated in the sources as not to be extant today is described. One of the basic reasons why this literary sufî work is deemed among religious work is its being based on ahâdîths. In this context, this article aims to analyze the ahâdîth included in the work in question and the way these hadîths are presented.

**Citation:** Aslinur ÖZCAN, “Abdurrahmân Sâmi Efendi'nin *Kenzü'l-Ârifîn* Adlı Eseri ve İlgili Eserde Yer Alan Hadîs-i Şerîflerin Tahlîli” (in Turkish), *Hadîs Tetkikleri Dergisi* (HTD), XIII/2, 2015, pp. 95-110

**Keywords:** Sunnî Rijâl Literature, Shî'îte Rijâl Literature, Râwî, al-Jârh, al-Ta'dîl.

## I. Giriş

Türk İslâm Edebiyatı’nda Kur’ân-ı Kerîm ve hadîsler hiç şüphesiz en önemli fikir kaynağıdır. Edebiyatımızda belâgatin zirvesini temsil eden Kur’ân-ı Kerîm, muhteva özelliklerini belirlemenin yanı sıra şekil özellikleri ve sanat değeri gibi birçok alanda Müslümanlar tarafından bir şîâr kabul edilmişdir. Bu şîâr üzere ilim ve kültür hayatının yanında sosyal hayatı şekillendirmek gayretinde olmuşlardır. Sosyal ve kültürel hayatla iç içe olan İslâm dininde,

---

\* Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslâm Edebiyatı, Yüksek Lisans,  
aslinurozcan16@gmail.com

Kur'ân-ı Kerîm'i anlayıp hayata tatbik etmede Kur'ân'ın mücmellerini tafsîl, mübhemelerini temyîz ederek birbirini tamamlayan hadîsler bu aşamada önemli bir kaynaktır. Böylelikle İslâm Edebiyatı başka hiçbir millette olmadığı kadar âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfleri esas olarak dinin sosyal ve kültürel haya tatbik edilmesinde önemli rol oynamıştır.

Türk İslâm Edebiyatı âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i şerîflerin doğru anlaşılması ve bu minvalde oluşturulmuş kavramların açıklanarak hayatı aktarılmasında yardımcı konumda olmakta ve tamamlayıcı bilgiler sunmaktadır. Çoğunluğu Osmanlı Türkçesi olan manzum veya mensur eserlerde iktibas yahut telmîh yapılması suretiyle bu önemli iki kaynak eserlerin temelini oluşturmaktadır.

Çalışmamıza konu olan Abdurrahmân Sâmî Efendi'nin *Kenzü'l-Ârifîn* adlı eserinde birçok eserde olduğu gibi müellif eseri tesis ederken işlediği konuyu âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerle delillendirmeyi esas kabul etmiştir. Müellifin kaleme aldığı dinî-tasavvufî bu eserde âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerin yerli yerince kullanılması Abdurrahmân Sâmî Efendi'nin dinî ilimlerdeki yetkinliğini, fîkrî ve tasavvufî derinliğini de göstermektedir. Fakat bunun yanı sıra bir Uşşâkî Şeyhi olan müellifin manzûmede yer verdiği hadîslerin genel itibarıyle tasavvufî kaynaklara dayandığı gözlemlenmektedir. Bu sebeple manzûmede yer almaktak olan hadîslerin müellif tarafından hangi sekillerde sunulduğunu belirtmekle birlikte hadîs-i şerîflerin yer aldığı kaynaklar ve hadîslere ait de-ğerlendirmelere yer verilmesi tercih edilmiştir.

## A. Abdurrahmân Sâmî Efendi

Abdurrahmân Sâmî Saruhânî, İbn Muhammed Âsim mevla'l-haremeyn İbn Şeyh Ahmed Fevzi İbn Hüseyin bin el-Hâc el-Hâfiz 12 Rebi'ulevvâl 1296 (m. 1876) yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir.<sup>1</sup> Mevâli-i Harem'den Kadi Hâfîz Muhammed Âsim'in oğlu, meşâyîhtan Şeyh Ahmed Nûrî Efendi'nin torunundur.<sup>2</sup> Baba tarafından soyu Hz. Ömer'e, anne tarafından ise Seyyide Zeynep hazretlerine dayandığı kaynaklarda yer almaktadır.<sup>3</sup>

Sâmî-i Saruhânî ilk tahsilini memleketi Manisa'da tamamlamış, ardından

---

<sup>1</sup> Abdurrahmân Sâmî, *Evrâdü'l-Mukarrebîn*, İstanbul 1332, s. 5.

<sup>2</sup> Abdurrahmân Sâmî, *Dîvan-ı Sâmî*, İzmir, 1980, s. 243; Abdurrahmân Sâmî, *Evrâdü'l-Mukarrebîn*, İstanbul 1332, s. 5; Abdurrahmân Sâmî, *Kenzü'l-Ârifîn*, Süleymaniye Kütüphanesi, Sami Benli, nr. 1442, s. 5; Yusra Taner, 19. Yüzyılda Bir Uşşâkî Şeyhi: Abdurrahmân Sâmî Saruhânî, yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2015, s. 7; Siddîk Naci Eren, *Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları*, İstanbul, s. 536;

<sup>3</sup> Osmanzâde Hüseyin Vassâf, *Sefîne-i Evliya*, IV, İstanbul 2006, s. 499.

İstanbul'a gelerek Fatih Çifteayak Bahr-i Sefid Medresesi'nde Hacı Hüseyin Hüsni Efendi'den dinî ilimlerde icâzetini almıştır.<sup>4</sup> Mânevî eğitimini ise rûyada görüp huzuruna vardığı Gelibolulu Ahmed Şucâeddîn Efendi'den tamamlayarak Uşşâkî tarîkatında icâzetini aldıktan sonra şeyhinin izin vermesi üzerine diğer tarîkatlardan da icâzet almıştır.<sup>5</sup> İcâzetini aldığı tarîkatlar şunlardır;

1. Tarîkat-ı Nakşibendîyye'nin Muhammed Can Kolu: Edirne'de Mihal Bey Dergâhi şeyhi Ebûbekir b. Halil Efendi'dir.
2. Tarîkat-ı Nakşibendîyye'nin Behcetiyye Kolu: Hisâr Şeyhi Muhammed Nurullah Efendi'dir.
3. Tarîkat-ı Kâdirîyye'nin Karîbullah Kolu: Mısır meşâyîhinden Ebu'l-Envâr Feyzeddîn halifesî Şeyh Hilmi Efendi'dir.
4. Tarîkat-ı Kâdirîyye'nin Muhyiddîn-i Arabî Kolu: Şeyh Hayrullah hazretlerinden;
5. Tarîkat-ı Sa'dîyye'yi, İsmail Rûşdî-i Edirnevi'den;
6. Tarîkat-ı Şa'bâniyye'yi, İzmirli Şeyh Ahmed Efendi'den;
7. Tarîkat-ı Rufâ'iyye ve Bedeviyye'yi, İzmirli Şeyh Mustafa Hilmi Efendi'den;
8. Tarîkat-ı Gülsenîyye'yi, Edirneli Şeyh Şerefeddîn Efendi'den;
9. Tarîkat-ı Şâzelîyye'yi, Şeyh Hayrullah Efendi'den;
10. Tarîkat-ı Dessûkiyye'yi, Şeyh Abdurrahmân-ı Kalenderî'den;
11. Tarîkat-ı Mevlevîyye'yi, Manisa'da medfun İsmail Çelebi merhumun rûhâniyetinden almıştır.<sup>6</sup>

Sâmî-i Saruhânî hazretleri sülükunu tamamladıktan sonra zikri geçen tarîkatlardan icâzeti olmasına rağmen irşad faaliyetini yürütmek üzere tarîkat-ı Uşşâkî de Kasımpaşa Yahyâ Kethûdâ Dergâhi postnişinliğine tayin edilmişdir.<sup>7</sup> Tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar görevini sürdürerek dergâhın son postnişini olmuştur.

<sup>4</sup> Osmanzâde Hüseyin Vassâf, *Sefîne-i Evliya*, IV, İstanbul 2006, s. 499; Sîddîk Naci Eren, *Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları*, İstanbul, s. 536.

<sup>5</sup> Osmanzâde Hüseyin Vassâf, *Sefîne-i Evliya*, IV, İstanbul 2006, s. 499.

<sup>6</sup> Osmanzâde Hüseyin Vassâf, *Sefîne-i Evliya*, IV, İstanbul 2006, s. 499-500.

<sup>7</sup> Osmanzâde Hüseyin Vassâf, *Sefîne-i Evliya*, IV, İstanbul 2006, s. 499; Sîddîk Naci Eren, *Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları*, İstanbul, s. 537; Dergâh hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. Mustafa Özdamar, *Hüsameddin Uşşâkî ve Uşşâkîler*, İstanbul, 2001, s. 253.

Abdurrahmân Sâmî Efendi'nin ailesi hakkında yapılan çalışmalarda ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte *Kenzü'l-Ârifîn* adlı eserinin istinsâh kaydındaki ifadeye göre aynı zamanda eserin müstensihi olan Ahmed Yümnî b. Muhammed Âsim el-Mâgnisavî adında bir kardeşi olduğu anlaşılmaktadır.<sup>8</sup> *Mihverü'l-Ulûm* mecmuasını birlikte çıkarttıkları, aynı zamanda *Rûbab* mecmuası sahibi Cemâl Nâdir de müellifin bir diğer kardeşidir.<sup>9</sup> Ayrıca tek erkek çocuğunun İzmir'de bir trafik kazasında vefat ettiği bilgisinin sözlü olarak aktarıldığı kaynaklarda yer almaktadır.<sup>10</sup> Kaynaklarda yer almamakla birlikte müellifin Mısır Tarlası'ndaki kabrinin yanında eşi Faşine Sultan'ın kabri bulunmaktadır.

Abdurrahmân Sâmî-i Niyâzî 31 Temmuz 1934 yılında 58 yaşında iken yatsınamazını edâ ettiği esnada âlem-i bekâya irtihâl etmiştir.<sup>11</sup> Kabri, vasiyeti üzerine Edirnekapı Kabristanlığı Mısır Tarlası bölümünde yer almaktadır.<sup>12</sup>

Manzum ve mensur birçok eser kaleme alan müellifin manzum eserleri arasında, *Divan-ı Sâmi*, *Kenzü'l-Ârifîn*, *Mir'ât-ı Eyyâm*, *Nâme-i Muharrem*, *Kenzü'l-Âşîkîn* adlı eserlerini; mensur eserleri arasında, *Evrâdü'l-Mukarrebin*, *Mi'yâru'l-Evliyâ*, *Hediyyetü'l-Âşîkîn*, *Müntehabât-ı Sâmiyye*, *Vesileti'l-Kübrâ* *Şerh-i Esrâr-ı Esmâü'l-Hüsna*, *el-Meslekü's-Sâmiyye fi Suluki'n-Nakşîyyeti'l-Behâiyye ve'l-Halvetiyyeti'l-Hüsâmiyye*, *Tuhfetü'l-Uşşâkiyye*, *Binâ-yi İslâm*, *Tenvîrü'l-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'ân*, *Mihverü'l-Ulûm'u*, *manzum-mensur* eserleri arasında ise *Mevlid-i Müctebâ* adlı eserini saymak mümkündür.

Bu eserlerinin yanı sıra kaynaklarda yer alıp günümüze ulaşmayan eserleri Yusra Taner'e ait 19. Yüzyılda Bir Uşşâkî Şeyhi: Abdurrahmân Sâmi Saruhânî adlı yüksek lisans tezinde şu şekilde zikredilmektedir; *Düstûr-i Bedî'*, *Şerh-i Nûniyye ed-Dürretü'l-Meknûniyye*, *Şerhu'l-Emâlî Mevhîbetü'l-Müteâlî*, *Şerhu Kâfiyetü'l-Müsemmâ bi-Hulâsatû'r-Rizâ*, *Risâle-i Hürriyet*, *el-Mecâlisü's-Sâmiyye*, *Esrâr-ı Tâlibîn*, *Memleketi Rabbâniyye*, *Cevâmiu'l-Kelim*, *Zübdeyü'l-Ulûmu'l-Arabiyye*, *Medâricü's-Sâlikîn ve Meâricü'l-Vâsilîn*, *Mecmûatü'r-Resâil*, *Tevcîhâtü'l-Îmân*.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Abdurrahmân Sâmî, *Kenzü'l-Ârifîn*, s. 227.

<sup>9</sup> Nazım H. Polat, *Rûbab Mecmuası*, Akçağ Yayınları, Ankara 2005, s. 23.

<sup>10</sup> Süleyman Derin, *Abdurrahmân Sâmî'nin Hayatı, Eserleri ve Tefsîr-i Fâtiha-i Şerîfe Risâlesi*, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans tezi, İstanbul 1993, s. 22.

<sup>11</sup> Muzaffer Ozak, *Envâru'l-Kulûb*, III, İstanbul, 1979, s. 324.

<sup>12</sup> Abdurrahmân Sâmî, *Divan-ı Sâmi*, s. 243; Mustafa Özdamar, *Hüsameddin Uşşâkî ve Uşşâkîler*, İstanbul, 2001, s. 193.

<sup>13</sup> Yusra Taner'in tespit etmiş olduğu 15 eserden *Kenzü'l-Âşîkîn*'in Mahmut Erol Kılıç Şahsi

## B. *Kenzü'l-Ârifîn* Adlı Eseri

Abdurrahmân Sâmî Saruhâni'ye ait *Kenzü'l-Ârifîn* adlı eser Süleymaniye Kütüphanesi Sami Benli Bölümü nr. 1442'de kayıtlıdır. Tamamı manzum olup V+227 sayfadan oluşan eser, müellifin kardeşi Ahmed Yemenî bin Muhammed Âsim tarafından ta'lîk hattıyla istinsâh edilmiştir. Tek sütun halinde hârekесiz olarak kaleme alınan bu eser, toplam 1039 beyitten oluşmakta olup hezec-i sâlim ile yazılmış bir mesnevidir.

Manzûmenin dîbâcesinde Mehmet Reşad Han'ın isminin geçmesi ve is-tinsâh kaydındaki iki farklı tarih göz önüne alındığında eserin h. 15 Muharrem 1327'de kaleme alındığını fakat dîbâcesinin Mehmet Reşad Han'ın tahta çıkışının ardından rumî 5 Şubat 1325 senesinde yazılarak metnin tamamının is-tinsâh edildiğini ortaya koymaktadır.

Manzûme sebeb-i te'lîf kısmında Abdurrahmân Sami Efendi'nin zikrettiği üzere şeriat-tarîkat-hâkîkat-mârifet kenzlerine işaretle *Kenzü'l-Ârifîn* olarak isimlendirmiştir.

Şerî'at kenzine mahzen tarîkat sırrına ma'den  
Hâkîkat şadefinde durre-i 'îrfân dogub dilden (8/35)  
Münâsib oldu ***Kenzü'l-Ârifîn*** ismiyle yâd itdim  
Hudâya ittikâlen ba'de-zâ bed-i mûfâd itdim (8/36)

Manzûmenin sebeb-i te'lîfini yine aynı adlı başlık altında;

Diledi gars ide bâkî eser tevfîk-i Meâ'dan  
Kala bâdi-i rahmet 'akabât-i yevm-i tüblâdan (6/24)

şeklinde dile getiren nâzım, eserinin sâlike destûr, müsterşide rehber, mu-hibbân ve müridâna ise yol gösteren bir süs olmasını murâd etmiştir.

Eser, manzûmeye kaynaklık eden kırk üç eserin isimlerinin verildiği me'haz ile başlamaktadır. Bu yönyle döneminin eserler içinde önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca eserin belli bir nizam içinde ele alındığı dikkati çeken bir diğer özelliğidir. Bu özelliğinin bir göstergesi olarak şeriat-tarîkat-hâkîkat-mârifet olmak üzere dört ana babdan meydana gelen eserde ayrıca alt başlıklar ile konular sistematik bir biçimde işlenmiştir. Yine bir düzen dâhilinde manzûmede konuya delil olacak âyet-i kerîme ve/veya hadîslerin metinleri genel olarak başlıktan hemen sonra zikredilse de, birkaç yerde manzûmenin ortasında da yer almıştır.

---

kütüphanesinde olduğu, *Mihveru'l-Ulûm* adlı mecmua türü eserin Hakkı Tarık Us Koleksiyonu'nda yer aldığı bilgilerine tarafımızdan ulaşılması sebebiyle listeden çıkarılmıştır.

## II. Manzûmede Yer Alan Hadîslerin Tahlili

Hakkında genel bilgilerin verildiği *Kenzü'l-Ârifîn* adlı eserde yirmi bir hadîsin yer aldığı, bu hadîslerden altısının kaynaklarda yer almadiği tespit edilmiştir. Kaynaklarda yer alan on beş hadîsin ise dokuzu manzûmede iktibas, beşi telmih, biri ise hem iktibas hem telmih suretiyle yer almaktak olup kaynaklarda nakledilmeyen hadîslerin tamamı eserde iktibas halinde bulunduğu görülmektedir. Kaynaklarda tespit etmiş olduğumuz hadîslerin geneli tâli kaynaklarda nakledilmiş, manzûmede geçtiği lafızlarla yer almamaktadır. Tespit edilen hadîslerin metin ile lafız farklılıklarının fazlalığı ise manâ ile rivâyet yolunun tercih edildiğini göstermektedir. Manzûmede genel itibariyle ilmî konularda delil olarak yer alan hadîslerin iktibas, tasavvufî konularda yer alan hadîslerin ise telmih suretiyle metinde işlendiği dikkati çekmektedir.

### 1. İktibas Halinde Zikri Geçen Hadîsler

#### Hadis no: 1

خَدَّنَا وَهُبْ بْنُ بَقِيَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «اَفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ إِخْدَىٰ أَوْ ثَتَّيْنِ وَسَبْعِينَ فُرْقَةً وَنَفَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ إِخْدَىٰ أَوْ ثَتَّيْنِ وَسَبْعِينَ فُرْقَةً وَنَفَرَقَتِ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ فُرْقَةً».<sup>14</sup>

“Yahudiler yetmiş bir veya yetmiş iki firkaya ayrıldılar ve Hıristiyanlar yetmiş bir veya yetmiş iki firkaya ayrıldılar. Ümmetim de yetmiş üç firkaya ayrılacaktır.”

Yetmiş üç firkanın delaletinin sunulduğu hadîs manzûmede “Fîrak-ı Dâlîlenin İtikadları Beyanındadır” başlığı altında yer almaktadır. Abdurrahmân Sâmî Efendi yetmiş iki firkayı tek tek beyitlerle beyan etmeden önce bu hadîsi iktibas halinde vermeyi uygun görmüştür. Manzûmede yer aldığı lafızlar ise şunlardır:

‘An Ebî Hureyre râdiyyâ’llâhu ‘anhu ‘ani’n-Nebiyyi şallâ’llâhu te’âlâ ‘aleyhi ve sellem ennehu kâle kâle Resûlallah şallâ’llâhu] Te’âlâ ‘aleyhi ve sellem ifterâkatı’l-yeğûdü ‘alâ ihdâ ve seb ‘îne firkaten ve ifterâkatı’n-nasâra ‘alâ isnâ ve seb ‘îne firkaten ve setefteriku ümmetî ‘alâ selâse ve seb ‘îne firkaten külliühüm fi’n-nâri illâ vâhideten ve hiye mâ ene ‘aleyhi ve aşhâbî şadaka Resûlu’llâh<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ebû Dâvûd, Sünen, es-Sünne, 1; benzer ifadeler için bknz. Hâkim, el-Müstedrek ale’s-sahîhayn, Kitâbü'l-îmân, I, 47; Îbn-i Hibbân, Sahîh, XIV, 140.; Avf bin Mâlik rivayeti için bknz. Îbn-i Mâce, Sünen, Fiten, 17; Suyûtî, Câmi'u's-sağîr ve ziyâdetuhû, I, 197; Âlûsi, Rûhu'l-Meâni, I, 2158; Aclûni, Kesfü'l-Hafâ, I, 309.

<sup>15</sup> *Kenzü'l-Ârifîn*, s. 52.

## Hadis no:2

حَدَّثَنَا عَبْيُضُ الْلَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُبَيِّنُ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الرِّزْكَةِ وَحِجَّةُ الْيَتِيمِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.<sup>16</sup>

“İslâm’ın beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in (a.s.v.) O’nun kulu ve Resûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmak.”

İslâm’ın beş şartı diye adlandırılan, esasları konu alan rivayete, manzûmede teklîfât babına giriş mahiyetinde yer verilmiştir. Rivayet eserde yer aldığı hâliyle şu şekildedir;

‘An ibn-i ‘Ömer radîya’llâhu te‘âlâ ‘anhümâ ‘ani’n-nebiyyi Şalla’llâhu te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem büniye ’l-islâmu ‘alâ hamsin şehâdeti en lâ ilâhe illâ ’llâh ve enne Muhammeden ‘abdiühü ve Resûlühü ve ikâmi ’ş-şalâti ve îtâ'i ’z-zekâti ve hacci ’l-beyti ve şavmi ramażân şadaqa Resûlu’llâh ‘aleyhi’s-selâm<sup>17</sup>

## Hadis No: 3

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَورٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَهِيلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يَوْمَيْ رِزْكَاهُ مَا لِهِ إِلَّا جَعَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا مِنْ نَارٍ، فَيَكُوْنُ بِهَا بَجِيْهَةً وَجَيْسَةً وَظَهَرَةً {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً} [المعارج: 4] حَتَّى يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ.<sup>18</sup>

“Malının zekâtını vermeyen kişi kiyamet günü ateşten bir yılan musallat edilir. Onunla yüzü, önyü ve arkası yakılır. ‘Melekler ve Ruh (Cebrâîl)ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.’(Meâric Sûresi, 70/4) İnsanlar arasında hükümlünuncaya kadar.”

Eserde zekâtın esrarı ve aksaminin açıklandığı başlık altında Taberânî riva-yetinde aynı şekilde geçtiği belirtilen hadîs<sup>19</sup> manzûmede şu şekilde yer almaktadır;

Kâle’n-Nebiyyü şallâ’llâhu te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem mâ min racülin lâ yüeddî zekâte mâlihi illâ câehü mâlehü yevme ’l-kiyâmeti şücâ ‘an min-nârin fe-tükvâ bihi cebhetühu ve cübnuhu ve ȝahrûhu fî yevmin kâne mikdâruhu hamsîne elfe

<sup>16</sup> Müslim, “Kitâbü'l-îmân”, 21, benzer ifadeler için bknz. Buhârî, “Kitâbu'l-îmân”, 1; Müslim, “Kitâbü'l-îmân”, 20,22; Tirmîzî, “Îmân”, 4; Nesâî, “Kitâbü'l-îmân ve şerâihu”, 13; Aclûnî, Kesfî'l-Hafâ, I, 291.

<sup>17</sup> Kenzü'l-Ârifîn, s. 78-79.

<sup>18</sup> Nesâî, Sünén-i Kübrâ, VI, 498.

<sup>19</sup> Taberânî’de bu rivayete rastlanılmamıştır.

şadaça Resûlü'l-lâh kezâ fi't-Taberânî<sup>20</sup>

### Hadis no: 4

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ الشَّافِعِيِّ، فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ يُوسُفُ بْنُ يَغْفُوبِ التَّجَاجِيِّ، ثُمَّ سَفِيَّانُ، ثُمَّ الرُّهْبَرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرُ»<sup>21</sup>

“Kim Ramazan orucunu faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek tutarsa, geçmiş ve gelecek günahları affedilir.”

“Siyâmîn Esrarı Sûrî ve Manevîsi Beyanındadır” başlığı altında zikredilen hadîs manzûmede ise şu şekilde yer almaktadır;

Ve kâle Resûlu'l-lâh şallâ' llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem *men şâme imânen ve hâtisâben ȝufira lehu mâ tekaddeme min zenbihi ve mâ te'ahhara* şadaça Resûlu'l-lâh<sup>22</sup>

### Hadis no: 5

حَدَّثَنَا آدُمُ حَدَّثَنَا شُبَّهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ أَبُو الْحَكَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُثْ رَجَعَ كَيْوُمْ وَلَذَّتُهُ أُفْهُ).<sup>23</sup>

“Kim Ka’be’yi Allah için hacceder, çirkin söz söylemez ve günah işlemeyece, annesinden doğduğu gün gibi (günahsız) döner.”

Manzûmede yer alıp benzer rivayeti dahi olsa sahîh kaynaklarda bulunan nadir hadîslerden olma nitelikini taşıyan hadîs haccin esrarının işlendiği bölümde geçtiği haliyle söyledir;

Ve kâle Resûlu'l-lâh şallâ' llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem *men hâcce'l-beyte ve lem yerfîs ve lem yesük harace min zünûbihi ke-yevmi veledethu ümmüihu* şadaça Resûlu'l-lâh<sup>24</sup>

<sup>20</sup> *Kenzü'l-Ârifîn*, s. 94.

<sup>21</sup> İbnu'l-Mukri, *Mu'cem*, II, 109; benzer ifadelerle Buhârî, “Kitâbu'l-îmân”, 28, İbn Huzeyme, *Sahîh*, III, 194, İbn Hibban, *Sahîh*, VIII, 218; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, XIV, 548; Nureddîn el-Heysemî, *Mucemü'z-zevâid ve menbau'l-fevâid*, III, 348; Nureddîn el-Heysemî, *El-mak'ad'u'l-'âli fi zevâid müsned Ebi Ya'lâ el-Mevsîlî*, I, 1896.

<sup>22</sup> *Kenzü'l-Ârifîn*, s. 99.

<sup>23</sup> Buhârî, “Kitâbu'l-Hac”, 4; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, XVI, 192.

<sup>24</sup> *Kenzü'l-Ârifîn*, s. 105-106.

**Hadis no: 6**

حَدَّثَنَا نَضْرُ بْنُ عَلَيِ الْجَهْضُومِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمَشْتَى حَوْلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَنْهُ  
الْوَحْمَنَ بْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ الْمَشْتَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ قَاتِدَةَ عَنْ أَبِي أُبُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْمَشْتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَخَدُوكُمْ أَخَاهُ  
فَلَيَسْتَحْبَطَ الْوَجْهُ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.<sup>25</sup>

“Sizden biriniz kardeşiyle kavga ettiğinde yüzüne vurmaktan sakinsın. Çünkü Allah âdemoğlunu kendi suretinde yaratmıştır.”

“Tarîkat-ı aliyyenin sebeb-i ihtilâfi ve te’addüdü beyanındadır” başlığı altında insanın yani âdemoğlunun değerinin konu alındığı esnada beyitler arasında sunulan hadîs manzûmede şu şekilde yer almaktadır;

*Kale’n-Nebiyyü şallā’llāhu te’ālā ‘aleyhi ve sellem īnne ’llāhe haleka ādeme  
'alā şüretihî ey 'alā şifâtihi<sup>26</sup>*

**Hadis no: 7**

حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ يَسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يُغْنِي ابْنَ زُرْبَعَ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكْتَأَةً فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يَنْقَالُ  
لَهُ جَمْدَانٌ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جَمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي كَرِونَ اللَّهَ  
كَثِيرًا وَالَّذِي كَرِيتُ.<sup>27</sup>

“Allah Resûlü Mekke sokaklarında yürüyordu, Cümdan denilen bir tepeye uğradı ve şöyle buyurdu: ‘İlerleyin bu müferridunun geçtiği Cümdan’dır.’ Müferridun kimdir ey Allah’ın Resûlü? dediler. ‘Allah’ı çokça zikreden erkekler ve kadınlardır.’ buyurdu.”

Kaynak olarak alınan hadîste hangi olay üzerine zikredildiği belirtince de müellif seyr u sülûku beyan ettiği babda seyri ve zikri açıklamada temel olarak aldığı hadîse şu lafızlarla yer vermiştir;

*Kâle’n-Nebiyyü ‘aleyhi’s-selâm sîrû fekad sebaka ’l-müferridûne kâlû ve  
mâ ’l-müferridûne ya’ Resûle ’llâh kâle’z-zâkirûne ’llâhe kesîrân ve ’z-zâkirât  
şâdaqa Resûlu ’llâh<sup>28</sup>*

<sup>25</sup> Müslim, “Kitabü'l-birri ve's-sila ve'l-âdâb”, 2612; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, XII, 275; İbn Hibban, *Sahîh*, Kitabü'l-hazr ve'l-ibâha, XII, 419 İbn-i Hibbân, *Sahîh*, Kitabü'l-hazr ve'l-ibâha, XIII, s. 18; Benzer ifadeler için bknz. Buhârî, “Kitabü'l-İsti'zân”, 1; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, XIII, 504.

<sup>26</sup> *Kenzü'l-Ârifîn*, s. 132.

<sup>27</sup> Müslim, “Kitabü'z-zîkr ve'd-dua ve't-tevbe ve'l-istiğfâr”, 2676; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, XV, 192; İbn Hibban, *Sahîh*, Kitabü'r-rakâik, III, 140; Suyûtî, *Camiu's-sağîr ve ziyyâdetahu*, I, 597.

<sup>28</sup> *Kenzü'l-Ârifîn*, s. 150-151.

**Hadis no: 8**

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا شَفَيْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّيْدَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ وَالْوَصَّالَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ وَاصِلٌ؟! قَالَ: إِنِّي لَنَسِّثُ كَأَخْدُكُمْ إِنِّي أَبْيَثُ يَطْعَمُنِي رَبِّي وَيُسْقِينِي.<sup>29</sup>

“Allah Resûlü (s.a.v.) ‘Visal orucundan sakınin.’ dedi. ‘Sen visal yapıyorsun ey Allah’ın Resûlü? dediklerinde Efendimiz (a.s.v.) şöyle buyurdu: ‘Ben sizden biriniz gibi değilim, ben gecelerim de Rabbim beni doyurur ve bana içirir.’

Hakîkat ehlinin ahvâlinin beyan edildiği babda peygamberlere has keşfle-rin zikri esnasında tat alma keşfine misâl olarak sunulmuştur. İktibas halinde fakat vezin dâhilinde manzûmede yer alma özelliğini taşıyan tek beyit şu şekil-dedir;

Dahi zâika keşfine delîl kelâm-ı nebevî

Ebîtu ‘inde Rabbî yüüt ‘imünî sümme yeskînî (192/876)

**Hadis no: 9**

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.<sup>30</sup>

“Rabbini bilen kendini bilir.”

Tasavvuî eserlerde çokça yer alan bu hadîs aslı kaynaklarda bulunmamak-tadır. Manzûmede ise Hazret-i Ali’ye ait bir söz olarak mârifet babında şu şe-kilde zikredilmektedir;

Ve kâle ‘Alî kerrema’llâhu vechehu ve râdiyâ’llâhu te’âlâ ‘anhu men ‘arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu<sup>31</sup>

## 2. Telmih Halinde Zikri Geçen Hadîsler

**Hadis no: 10**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي سَيِّدَةٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعَيْرِحَ وَحَدَّثَنَا فَتِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَفَيْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّقِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الإِسْلَامِ قُوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ

<sup>29</sup> İbn Huzeyme, *Sahîh*, III, 279; 1103. Benzer ifadelerle Buhârî, “Kitabu’s-savm”, 48; Müslim, “Kitabu’s-savm”, 1103; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, III, 8; İbn Huzeyme, *Sahîh*, III, 279; İbn Hibban, *Sahîh*, VIII, 343; Suyûti, *Câmi'u's-sâgîr ve ziyâdetuhû*, I, 427; Suyûti, *Câmi'u's-sâgîr ve ziyâdetuhû*, I, 597.

<sup>30</sup> Aclûnî, *Kesfî'l-Hafâ*, II, 262.

<sup>31</sup> Kenzü'l-Ârifîn, s. 196.

(وَفِي حَدِيثِ أُبِي أَسَمَّةَ عَنْهُكَ: قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ.)<sup>32</sup>

Süfyân es-Sekafî'den rivayetle Süfyân şöyle demiştir: Dedim ki: "Ey Allah'ın Resûlü, bana İslâm hakkında senden sonra kimseye sormayacağım bir söz söyle." (Üsâme hadîsinde 'senden başka' şeklindedir.) Efendimiz (a.s.v.) şöyle buyurdu: "Allah'a iman ettim de ve dosdoğru ol."

Eserde siyâmin esrârı ve aksâmî bölümünde telmîh yapılan hadîs şu şekilde yer almaktadır;

Buyurmuşdur Resûlu'llâh siyâmi kim tuta li'llâh  
Diyüb āmentü bi'llâh gelür ol ķavle 'afvu'llâh (103/475)

### Hadis no: 11

مُوثِّوا قَبْلَ أَنْ تَمُوْثُوا.<sup>33</sup>

"Ölmeden önce ölüñüz."

Sahîh hadis kitaplarında rastlanmayan bu hadîs tasavvuf kaynaklarında sıkça yer almaktadır. Mutasavvıflara göre, fenâfillah makamına işaret eden hadîste "ircî'i" emrinden önce nefsin isteklerinden sıyrılarak Hakk'a teslim olmayı böylelikle benlikten sıyrılarak nefsin ölümünün gerçekleşmesini ve kalbin hayatının imkân bulmasını ifade etmektedir.<sup>34</sup> Manzûmede bir sır olarak tabir edilen hadîs haccin esrarının bahsedildiği bölümde şu şekilde yer almaktadır;

Mina-i sırda nefsi kes iris gel sırr-ı *mütûye*  
Ki mevt ihtiyâriyla iresin cümle ārzuya (109/504)

### Hadis no: 12

لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْأَنْفَلَادَ.<sup>35</sup>

"Sen olmasaydın kâinatı yaratmadım."

Mevzu hadisler arasında gösterilen bu hadîsin lafız itibariyle olmasa da manâen kudsî hadîs olduğu kabul edilmektedir.<sup>36</sup> Türk İslâm Edebiyatı'nda özellikle Hz. Peygamber'i (a.s.v.) övmeyi konu alan na'tlarda sıkça yer verildiği müşahede edilen hadîs manzûmede hakîkat babında şu şekilde yer almaktadır;

<sup>32</sup> Müslim, "Kitabü'l-İman", I, 62.

<sup>33</sup> Aclûnî, *Kesfü'l-Hafa*, II, 291.

<sup>34</sup> Mehmet Yılmaz, *Edebiyatımızda İslâmî Kaynaklı Sözler*, İstanbul 1992, s. 128.

<sup>35</sup> Aclûnî, *Kesfü'l-Hafâ*, II, 164.

<sup>36</sup> Osman Bilgen, *Alvarlı Muhammed Lutfi'nin "Hulâsatü'l-hakâyik" İsimli Eserinde Geçen Hadîslerin Tahric ve Değerlendirmesi*, Uluslararası Hâce Muhammed Lutfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum 2013, I, 547.

Nedir emlak hâkîkatde nedir *levlâk* hâkîkatde

Nedir ‘unsur hâkîkatde nedir eflâk hâkîkatde (188/861)

### **Hadis no: 13**

الْفَقْرُ فَحْرِيٌّ وَبِهِ أَنْتَخِرُ.<sup>37</sup>

“Yoksulluk benim övüncümdür, ben onunla övünürüm.”

Tasavvuf Edebiyatı’nda fakirlığın Allah'a tam anlamıyla muhtaç olma böylelikle dünya ve ahiret telaşından uzak olma gibi anamları bulunmakla beraber yoksulluğun İslâm dininin yüceliği ile uyuşmadığı âlimler tarafından dile getirilmiştir.<sup>38</sup> Manzûmede mârifetullah ehlinin on adet alametinden biri olarak şu şekilde zikri geçmektedir;

Ledünnî ‘ilmini ‘ârif libâs-ı meskenet läbis

‘Abâ-yi *fakrû fâhrî* ile ola ‘izzeti hâris (200/913)

### **Hadis no: 14**

الْقَنَاعَةُ مَا لَّا يَنْفَدُ وَكُنْتُ لَا يَنْهَى.<sup>39</sup>

“Kanaat tükenmeyen bir mal ve bitmeyen bir hazinedir.”

Verileni yeterli bulma ve az şeyle yetinme olarak tanımlanan kanaatin hazine olarak tavsif edildiği hadîs aslı kaynaklarda yer almamakta olup manzûmede ayne'l-yakın mertebesi açıklanırken şu şekilde zikri geçmektedir;

Sülük idüb merâtibce ‘urûc idile ger aşla

Bilinür *kenz-i lâ yefnâ* tenezzül olunur faşla (214/978)

### **3. Hem Telmih Hem İktibas Halinde Zikri Geçen Hadîs**

### **Hadis no: 15**

كُنْتُ كَنْزًا لَا أُغَرِّفُ فَأَخَبَيْتُ أَنْ أُغَرِّفَ فَخَلَقْتُ حَلْقًا فَعَزَفْتُمْ بِي فَعَرْفُونِي.<sup>40</sup>

“Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim ve mahlûkati yarattım. Kendimi onlara tanıttım, onlar da beni tanıdıklarını.”

Müellifin eser isminde olduğu gibi *kenz-i mahfî* mutasavvıflarca kabul edilmekte olup, tasavvufun esasları ise bu *kenz* üzerine tesis edilmektedir. Kay-

---

<sup>37</sup> Aclûnî, *Kesfû'l-Hafâ*, II, 87.

<sup>38</sup> Mehmet Yılmaz, *Edebiyatımızda İslâmî Kaynaklı Sözler*, İstanbul 1992, s. 48.

<sup>39</sup> Aclûnî, *Kesfû'l-Hafâ*, II, 102.

<sup>40</sup> Aclûnî, *Kesfû'l-Hafâ*, II, 132.

naklarda yer almayan hadîsin “Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk et-sinler (beni bilsinler) diye yarattım.” (Zâriyat 51,56) ayet-i kerîmesine dayanarak manâen doğru olduğu kabul edilmektedir.<sup>41</sup> Manzûmede birden fazla yer alıp hem iktibas hem telmih suretiyle zikri geçen tek hadîs olma özelliğini taşımaktadır. Mârifetin beyanında, haccin esrarı konusu işlenirken ve aynelik yakîn mertebesi açıklanırken manzûmede şu şekillerde yer almaktadır;

Ve կâle'n-nebiyyü şallâ'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem fi'l-hadîsi'l-kudsiyyi  
küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtü en u'râfe fe-halaktü'l-halka li-u'râfe şadaqa  
Resûlu'llâh 'aleyhi's-selâm<sup>42</sup>

Ki mümkün vâcibe muhtâc vücûdunda bekâsında

Sen ol bir *kenz-i mahfîsiñ* vücûd îcâd bekâsında (112/516)

O dem ki lâ ta'ayyün gayb-ı 'ayndan feyz-i Kirdigâr  
Defîn-i *kenz-i mahfîden* zuhûr ile olub seyyâr (211/963)

#### 4. Manzûmede Yer Alan Ancak Hadîs Kaynaklarında Yeri Tespit Edilemeyen Hadîsler

##### Hadis no: 16

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ عَقِبَاتُ خَمْسِ الْمُؤْتَ وَغَمْرَتُهُ وَالْقَبْرُ  
وَظَلَمَتُهُ وَالْخَشْرُ وَوَحْشَتُهُ وَالصِّرَاطُ وَرِيقَتُهُ وَالثَّازُ وَشِدَّتُهُ لَا يُجَاوِرُهُنَّ كُلُّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ إِلَّا مَنْ أَدْعَى  
الصَّلْوةَ الْحَمْسَ.

“Her iyi ve kötü kimsenin ancak beş vakit namazını eda ederek aşabildiği beş engel vardır: Ölüm ve acıları, kabir ve karanlığı, haşr ve issızlığı, sırat ve inciliği, cehennem ve şiddetti.”

“Salatin sûrî ve manevîsi ve esrarı beyanındadır” başlığı altında namazın önemini belirtmek için delil gösterilmekte olup şu lafızlarla yer almaktadır;

Ve կâle'n-nebiyyü şallâ'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem mā min ehadin illâ ve  
lehu 'ikabâtü *hamsin el-mevtû ve gamratîhi ve'l-kaþru ve zulmetîhi ve'l-haþaru*  
*ve vahsetîhi ve's-þirâtu ve rikkatîhi ve'n-nâru ve şiddetîhi lâ yücâvizühünne*  
*külli birrin ve fâcirin illâ men eddâ'ş-þalâte'l-hamse* şadaqa Resûlu'llâh<sup>43</sup>

##### Hadis no: 17

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرِيعَةُ أَقْوَالِي وَالطَّرِيقَةُ أَعْوَالِي وَالحَقِيقَةُ أَحْوَالِي وَالْمَعْرِفَةُ

<sup>41</sup> Mehmet Yılmaz, *Edebiyatımızda İslâmî Kaynaklı Sözler*, İstanbul 1992, s. 91.

<sup>42</sup> Kenzü'l-Ârifîn, s. 196.

<sup>43</sup> Kenzü'l-Ârifîn, s. 87-88.

رَأْسُ مَالِيٍّ

“Şerîat sözlerimdir, tarîkat fillerimdir, hakîkat hallerimdir ve mârifet sermayemdir.”

Hz. Peygamber'e isnad edilmekte olan hadis manzûmede tarîkat babının girişinde yer almaktadır.

*Kâle'n-nebiyyü şallâ'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem es-şerî'atü akvâlî ve 't-tarîkatü ef'âlî ve 'l-hâkîkatü ahvâlî ve 'l-mâ'rîfetü re'sü mâlî şadaqa Resûlu'llâh ve naşaqa Hâbîbu'llâh<sup>44</sup>*

### Hadis no: 18

*قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَبَبَ اللَّهُ فِي قَلْبِي شَيْئًا إِلَّا صَبَبَتْهُ فِي قَلْبِ أَبِي بَكْرٍ.*

“Allah’ın benim kalbime bahsettiği hiçbir şey yoktur ki ben onu Ebubekir’in kalbine aktarmış olmayıyım.”

Rabîta-i şerîfenin beyan edilmesinde Hz. Ebubekir'in Efendimiz'e (a.s.v.) olan muhabbeti ile ilişkilendirilerek açıklanan kısımda metin arasında yer almaktadır.

*Kâle'n-nebiyyü şallâ'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem mâ sabbeba 'llâhu fi kalbî şey'en illâ şabebtûhu fi kalbi ebî Bekrin<sup>45</sup>*

### Hadis no: 19

*عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِيتٍ بَأْيَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَشْطِ وَالْمُكْرَهِ وَأَنْ تَقُولَ الْحَقَّ حَقِيقَةً كُلَّا وَأَلَا تَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَا يَنْهَا.*

“Ubâde bin Sâmit’ten rivayete: Resûlullah'a zorlukta ve kolaylıkta, iyi halde ve zor halde iştip ve itaat etmeye ve ne durumda olursa olsun Hakk'ı söylemekken Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmamak üzere bey'at ettik.”

Resûl'e (a.s.v.) bey'at ile müşrîde bey'atın karşılaştırıldığı mûrşid-i kâmilin alametleri ve lüzumunun beyan edildiği babda şu şekilde zikri geçmektedir;

Ve 'an 'Ubâde bin Şâmit bâya'nâ Resûle 'llâhi 'alâ's-sem'i ve 't-tâ'ati fi 'l-'usri ve 'l-yüsri ve 'l-münşîti ve 'l-mekrehi. Ve en nekûle el-hâkku hayâtü künna ve ellâ nehâfi fi 'llâhi levmete lâim.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Kenzü'l-Ârifîn, s. 125.

<sup>45</sup> Kenzü'l-Ârifîn, s. 141.

<sup>46</sup> Kenzü'l-Ârifîn, s. 148.

**Hadis no: 20**

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ لَهُ عَذْوًا أَغْدَى مِنْ نَفْسِهِ قُلْ مَغْرِفَةٌ بِنَفْسِهِ وَمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ لَهُ وَلِيًّا أَوْلَى مِنْ رَبِّهِ قُلْ مَغْرِفَةٌ بِرَبِّهِ.

“Her kim kendi nefinden daha kuvvetli bir düşmanı olduğunu sanırsa, nefini bilmekten uzaklaşmıştır. Ve her kim Rabbinden daha yakın bir velî olduğunu zannederse Rabbinden uzaklaşmıştır.”

Makamların konu olarak işlendiği bölümde ilk makam olan nefs-i emmârenin beyanı konusunda şu şekilde zikri geçmektedir;

Ve ڪâلے'n-Nebiyyü șallâ'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem *men tevehheme enne lehû 'adîvven a'dâ min nefsihi ڪalle ma 'rifetü bi-nefsihi ve men tevehheme enne lehü veliyyen evlâ min Rabbihî ڪalle ma 'rifetü bi-rabbihî* şadaka Resûlu'llâh<sup>47</sup>

**Hadis no: 21**

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ لَا يَمْوُثُونَ بَلْ يَتَقَلَّبُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ.

“Mü'minler ölmeler, fena yurdundan beka yurduna döndürülürler.”

Hakîkat ehlinin ahvâlinin zikredildiği başlık altında cismânî ölüm bahsi içinde zikredilmektedir.

ڪâلے'n-Nebiyyü șallâ'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem *el-mü'minûne lâ yemûtûne bel yenkalibûne min dâri'l-fenâ'i ilâ dâri'l-bekâ'i* şadaka Resûlu'llâh<sup>48</sup>

**III. Sonuç**

Abdurrahmân Sâmiî-i Saruhânî, yetişmiş olduğu çevre itibariyle ilmî bir geleneğe tâbîdir. Sonrasında aldığı mânevî eğitim neticesinde görevini yürüttüğü postnişînlîk vasfıyla kaleme aldığı eserler onun bu geleneğe olan bağlılığını ortaya koyduğu bir alan olmuştur. Müellif bu açıdan ilmî yönünü manevî eğitîmdede bir araç gibi kullanarak irşadı esas almıştır. Eserlerinde kullandığı edebî ve ilmî dil bir vasıta olduğu gibi asıl amaç bilgi aktarımı olması sebebiyle delil gösterme ise bir yöntem şeklinde tezâhür etmektedir.

Tasavvufî bilgi sistemini içeren Kenzü'l-Ârifîn adlı eserinde ise bu aktarım esnasında ele aldığı konularda delil olarak sunduğu yirmi üç yerde zikri geçen yirmi bir adet hadis bulunmaktadır. Zikri üç yerde geçen tek hadis kudsi hadis olarak kabul edilen kenz-i mahfî hadîsi olup mûteber kaynaklarda yer almamaktadır. İrşad esasının bir sonucu olarak manzûmede yer alan hiçbir hadis hadis kaynaklarında geçtiği lafızlarla geçmemektedir. Ayrıca yine aynı amaç doğrultusunda hadislerin hazfedilmek suretiyle konu bağlamına uygun olan

<sup>47</sup> Kenzü'l-Ârifîn, s. 152-153.

<sup>48</sup> Kenzü'l-Ârifîn, s. 195.

kısımları tercih edilerek kaleme alındığı dikkatleri çekmektedir. Edebî ve tasavvufî bir eser olması itibariyle kaynakların belirtilmemesi dinî ilimlere de vâkil olan müellifin hadis usûlüne yer vermeyip mânâyı önceleyen mutasavvif yönünün ağır bastığını gösterir niteliktedir.

#### **“Abdurrahmân Sâmî Efendi’nin *Kenzü'l-Ârifîn* Adlı Eseri ve İlgili Eserde Yer Alan Hadislerin Tahlili”**

**Özet:** Abdurrahmân Sâmî Efendi, 19. yüzyıllarında yaşamış Manisa doğumlu bir Uşşâkî şeyhidir. Dinî ilimleri İstanbul'da tâhsil eden Abdurrahmân Sâmî, Gelibolu Ahmed Şücâeddin Efendi'den hal eğitimini tamamlayarak Uşşâkî tarikatında icâzeti almıştır. Ayrıca 12 tarikatten icâzeti alması ile iştirah eden Abdurrahmân Sâmî Efendi, Kasımpâşa Yahyâ Kethüdâ Dergâhı'nın da son postnisi olmuştur. Tercüme ve te'lif birçok eser kaleme alan müellifin eserlerinin genel itibarıyle tasavvufî nitelikte olanları günümüze ulaşmıştır. Bununla birlikte çögünün dinî nitelikte olduğu aktarılan manzum mensur birçok eserin de günümüze ulaşmadığı belirtilmektedir. Bu eserlerin arasında zikredilen *Kenzü'l-Ârifîn* adlı manzûme, müellifin edebî nitelik taşıyan dinî-tasavvufî eserlerine örnek olmaktadır. Bu makalede öncelikle Abdurrahmân Sâmî Efendi'nin hayatı hakkında kısaca bilgi verilmekte, ardından kaynaklarda günümüze ulaşmadığı bilgisi verilen *Kenzü'l-Ârifîn* adlı eser tanıtılmaktadır. Edebî nitelik taşıyan bu tasavvufî eserin dinî muhteveli eserler kapsamında değerlendirilmesinin temel sebeplerinden biri hadîsler ile temellendirilmesidir. Bu bağlamda söz konusu eserin ihtiâa ettiği hadîsler ile hadîslerin eserde ne şekilde sunulduğu tahlil edilmektedir.

**Atıf:** Aslınur ÖZCAN, “Abdurrahmân Sâmî Efendi’nin *Kenzü'l-Ârifîn* Adlı Eseri ve İlgili Eserde Yer Alan Hadislerin Tahlili”, *Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD)*, XIII/2, 2015, ss. 95-110.

**Anahtar Kelimeler:** Abdurrahmân Samî Efendi, Uşşâkî, yazma eser, *Kenzü'l-Ârifîn*, hadis, tahlil.